

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week werken we met *Goed gedaan!* aan het thema 'Eerlijk waar?'

Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet altijd. Een smoesje vertellen is soms erg gemakkelijk, en een keer opscheppen kan heel leuk zijn. Maar kinderen kunnen natuurlijk ook echt jokken uit schaamte of angst voor boosheid en straf. Dat volwassenen ook niet altijd eerlijk zijn, maakt het voor kinderen soms extra verwarrend.

In de klas komt het volgende aan de orde:

- Iedereen vertelt weleens een smoesje of scheidt op.
- Soms jok je als je je schaamt voor wat je deed, of als je bang bent voor gemopper of straf.
- Over belangrijke dingen moet je eerlijk tegen elkaar zijn, zodat je elkaar kunt geloven en vertrouwen.

Tips voor thuis

- Wanneer u wéét dat uw een kind iets 'stouts' gedaan heeft, dwing hem dan niet te bekennen. De kans is groot dat uw kind dan juist gaat jokken om te voorkomen dat u boos wordt. Zeg rustig wat u weet en vertel uw kind hoe het wél moet en/of hoe hij het weer goed kan maken. *'Je hebt zonder vragen een snoepje gepakt. Dat mag niet. Altijd eerst vragen! Is dat afgesproken?'*
- Toon begrip en geef uitleg wanneer u ontdekt dat uw kind jukt. *'Ik begrijp dat je dat niet goed durfde te vertellen. Maar ik vind jokken véél en véél erger dan dat je iets stouts hebt gedaan en daar spijt van hebt.'*

deed je iets wat dom was
of stout?



vertel het eerlijk
zodat je elkaar vertrouwt!